

Presentationstext

som kan användas inför min föreläsning på webben, affischer, annonser, pressrelease etc.

OBS! Det är helt ok att korta ner texten där så behövs. **Men om texten formuleras om vill jag se den innan den publiceras!**

Ann-Christine Ruuth



Från han till hon. Ann-Christines resa till sig själv.

eller

Tänk om kyrkoherden är trans?! Möt Ann-Christine Ruuth!

eller

Vet inte hur det känns att vara kvinna, vet bara hur det känns att vara jag

Fram till 60 års ålder var hon känd som Åke och kyrkoherde och chef i Teleborgs församling i Växjö. Det vållade stor uppmärksamhet när hon berättade att hon nu ville leva som Ann-Christine.

Med humor och värme berättar hon om vägen till Ann-Christine, vad som menas med en transperson, om varför vi skrattar åt en karl i klänning men inte åt en kvinna i kostym och om normerna som styr våra liv. Du får också veta hur transpersoner vill bli bemötta och hur en arbetsplats kan bli mer välkomnande för transpersoner. Välkommen till en spännande föreläsning som egentligen handlar om att få vara sig själv och tillåta andra att vara det också.

Ann-Christine Ruuth föreläser och fortbildar företag och församlingar över hela landet. För något år sedan gav hennes dotter Ester ut boken "Min pappa Ann-Christine" vilket bland annat ledde till att de båda hamnade i TV hos Skavlan. I somras sände också SVT2 dokumentären "Vägen till Ann-Christine". Läs mer om Ann-Christine: www.acruuth.se

"Ann-Christine leder publiken genom en resa där du som åhörare med glädje ifrågasätter dina egna värderingar och du utbildas samtidigt med humor i hur det är att leva som transsexuell. Hennes berättelse om hur hon har gått från att vara Åke till att bli sig själv berörde mig på djupet och kommer att följa mig i mina möten med människor framöver." Camilla Sääf, DT Media

"En gripande föreläsning med mycket humor och värme. Vi fick en förmiddag med många skratt, mycket tankar och blev även stundtals rörda till tårar." Kerstin Carlsson, Bredaryds församling